

BRASSERIE
DE SEATS
suggesties

voorgerechten

Aspergesoepje	€ 7.00
Aspergesoepje met gerookte zalm	€ 9.00
Asperges op Vlaamse wijze	€ 16.50
Asperges met gerookte zalm en hollandaise	€ 19.50

Hoofdgerechten

Lamskroontje met asperges, jus natuur en kroketten	€ 34.00
Asperges op Vlaamse wijze	€ 23.00
Asperges met gerookte zalm en hollandaise	€ 26.00
 Pasta all'Arrabiata	€ 15.00
Pasta tomaat en scampi's	€ 23.00
Salade met asperges en gerookte zalm	€ 21.50
Kabeljauw met zuiders sausje en puree	€ 29.00
Hamburger Black Angus met kaas en BBQ-saus	€ 19.50
 Vegan hamburger met BBQ-saus	€ 19.50

Dessert

Brusselse wafel met aardbeien en slagroom	€ 15.00
---	---------

Onze historie

1968

Een topografische kaart van het Militair Geografisch Instituut uit 1968 vermeldt op het kruispunt van Berlaarbaan en Zoetwei de herberg "Hoeksken".

Buurtbewoners herinneren zich deze concrete herbergbenaming niet.

Wel kreeg de herberg op de hoek aan de overzijde, op Wavers grondgebied, de naam "De Nieuwe Hoek" mee.

Tot 1961 was deze herberg eigendom van Edmond Van Der Auwera en zijn echtgenote Bertha.

1985

"De Nieuwen Hoek" werd omstreeks 1985 overgenomen door Jozef (Joske) Vervloessem die het café herdoopte tot "Smile".

Hij baatte de herberg ongeveer 10 jaar lang uit (waarschijnlijk met een huurovereenkomst 3-6-9 jaar).

1995

De herberg werd op 14 juli 1995 overgenomen door de Waveraar René Van Houtven, die reeds in Waver op de Dijk de herberg "Ter Dorpe" in eigendom en uitbating had.

De herberg kreeg een nieuwe 'look' en werd herdoopt tot "De Seats".

René ondervond echter al vlug dat hij niet gelijktijdig op twee (of meer) plaatsen aanwezig kon zijn en stopte het avontuur na één jaar.

2009

In 2009 kwam de zaak in handen van Inge en Sven. Zij kochten het gebouw en deden een grondige renovatie in 2020.

1961

In 1961 kocht de Hooiktse bierhandelaar Jos Nauwelaerts-Marien, beter gekend als "Jos Jack-Op" de herberg.

Die werd eerst een paar maal kortstondig uitgebaat door leken in het cafégebeuren, bijgevolg zonder veel succes.

Vervolgens werd de herberg overgenomen door Jan Frans Peeters (1914-1979) en zijn echtgenote Gertrude Tönnies (1920-1994).

De handelszaak stond op naam van Gertrude, vandaar de vermelding "Bij Gertrude" in sierlijke letters op de caféramen.

De herberg werd ook wel eens al glimlachend "de veertien billekens" genoemd omdat het echtpaar 6 dochters had die de herberg, zoals het toen de gewoonte was, als huiskamer gebruikten.

Gertrude (en familie) baatte de herberg uit tot in mei 1973.

1992

In 1992 was het door vererving in handen gekomen van Romanus Nauwelaerts, zoon van Jos Nauwelaerts, die het in 1993 grondig renoveerde en opnieuw te huur aanbood.

1996

Op 1 oktober 1996 werd de zaak overgenomen door Willy Hellemans en zijn echtgenote Marleen De Neef.

Zij runnen de zaak, samen met hun dochter Inge en zoon Sven.